

Du danske motorvej

Melodi: I Danmark er jeg født

I Danmark lover vi at reducere
på CO₂ og klimagassers væld,
en grøn omstilling - ja, og meget mere,
men bygger motorvej alligevel!
Du danske motorvej!
Jeg elsker blot at banke
af sted med hundred'tredive uden tanke.
Dig elsker jeg - Danmark min motorvej!

Af svin har Danmark tretten millioner.
Langt fler' end vi kan nå at æde selv.
Vi eksporterer flæsk til de nationer,
som helst er fri for griseriet selv.
Du danske fedesvin!
Jeg elsker gylleduften,
som hvert år over Danmark krydrer luften.
Dig elsker jeg - Danmark mit fede svin!

Ret ofte flyver jeg ned til Mallorca,
langt væk fra dieselos og gyllelugt.
Ja, billigt rødvin får jeg aldrig nok a',
så derfor ta'r jeg tit på denne flugt.
Min fjerne solskinsby
til dig jeg tager flugten
hvert år fra gyllestank og diesellugten.
Dig elsker jeg - syden mit skattely!

*Jens Frydendal
30. april 2021*

Motorvejssangen

Melodi: Hjemmebrænderiet

Vi har her i Danmark et motorvejsnet,
som set udefra er besynderligt tæt,
og vi har en lobby som argumenter'
for at vi skal ha bygget en motorvej mer.
*For måler man lykke i motorvejsmil,
og er man kun glad, når man kører i bil,
og elsker man duften af diesel og smog,
ja, så kan man aldrig få motorvej nok!*

Hvor Hærvejen bugter sig bag om en høj,
der vil man ha asfalt og motorvejsstøj.
Hvor bønderne dyrker kartofler og høg,
man ønsker sig endnu en motorvejskøg.
For måler man lykke

Hvor åen nu klukker i fred og i ro,
der vil man nu bygge en motorvejsbro.
I stedet for lærker og små orkideer
er der nogen som ønsker en motorvej mer'
For måler man lykke

Med sømmet i bund i det yderste spor,
så bli'r CO₂ – forureningen stor.
Mens iskappen smelter går vejret amok,
og dog kan de aldrig få motorvej nok.
For måler man lykke

*Jens Frydendal
August 2018*

Jordkloden sveder

Mel. Poul sine høns i haven lod flyve

Jordkloden sveder og polerne smelter,
havene stiger og vejret går amok.
Oliemagnater i dollar sig vælter.
Kulaktionærer kan aldrig få nok!
Luk, luk, luk for olien og kullet!
Luk, luk, luk for olien og kullet!
Vi må ha banket en en stor prop i hullet.
Hvis vi står sammen, kan vi nå det endnu!

Verdensbefolkningen lader sig stresse
- morgen og aften vi ræser af sted,
men lad dig ikke af tidsånden presse.
Tag det med ro og sæt tempoet ned.
Vækst, vækst, vækst er magtens parole
Vækst, vækst, vækst er magtens parole,
men vi har brug for en hel anden skole.
Hvis vi står sammen, kan vi nå det endnu!

*Jens Frydendal
29. februar 2020*

Bæredygtighed er at lade være

Mel: Fra Halifax til Spanien

"At rejse er at leve!" skrev Andersen engang.
I dag ku han ha skrevet en ganske anden sang:
"At rejse er at slide på jordens atmosfær',"
så bæredygtighed er kort og godt at lade vær'!

Den røde bøf så saftig var førhen på meny'n,
men den slags ting skal være et meget sjældent syn.
De røde bøffer skader den gode atmosfær',
så bæredygtighed er slet og ret at lade vær'!

Og Oles nye automobil si'r: Tøf, tøf, tøf, tøf, tøf,
men det skal den la være med, for det er noget øf!
Den fede bilos skader nemlig vores atmosfær',
så bæredygtighed er slet og ret at lade vær'!

Men bli'r det ikke kedeligt helt uden bøf og bil?
Nej, vi skal blot ha lært os selv en bedre levestil!
I stedet for at holde vore hamsterhjul i gang,
skal vi ha mere god musik og munter klimasang!

*Jens Frydendal
29. februar 2020*